

## **VERKONDIGING KAPELAAN JAIDER TIJDENS DE VIERING OP 29 SEPTEMBER**

### **Inzegenen van de wijdingskaarsen,**

Beste broeders en zusters  
Elke kerk heeft een geschiedenis,  
Een geschiedenis vol blije en droevige momenten,  
Deze muren die deze kerk vormen,  
Ze zijn getuige van de momenten  
die jullie als gemeenschap hebben beleefd,  
Velen van jullie komen hier al heel lang.  
En jullie zijn je ervan bewust  
hoe belangrijk deze ruimte  
waar we elkaar ontmoeten, is.  
100 jaar geleden werd deze kerk ingewijd  
voor eredienst.  
En als we het over inwijding hebben,  
bedoelen we dat deze Kerk  
bestemd is om God te aanbidden  
en als gemeenschap  
samen te komen  
en daarom zijn we hier vandaag.  
Het is een dag van grote vreugde en dankbaarheid,  
Deze heilige plaats, deze zichtbare tempel,  
is het geestelijke hart van onze gemeenschap,  
een ruimte waar we God ontmoeten,  
waar het Woord tot leven komt,  
en waar de sacramenten ons sterken  
op de weg van het geloof.

De wijding van een kerk  
is niet slechts de toewijding van een gebouw.  
Het is veel meer dan stenen,  
het is een diepgaand gebaar van overgave aan God.  
Deze kerk, deze Agathakerk die gewijd werd,  
is vanaf dat moment apart gezet  
voor een heilig gebruik,  
zodat hier de levende God kan wonen,  
en zodat wij, het volk van God,  
op deze plek toevlucht, troost  
en kracht kunnen vinden.

Broeders en zusters

Deze kerk,  
is een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid onder  
ons, niet alleen voor ons katholieken  
maar voor hele Beverwijk want  
als je de koepel van deze kerk ziet,  
dan weet je dat je in Beverwijk bent  
Het is een huis van gebed voor alle mensen  
zoals Jezus ons zelf heeft geleerd.  
Elk hoekje, elke afbeelding, elk glas-in-loodraam  
wijst ons op iets groters:  
de goddelijke werkelijkheid  
die het materiële overstijgt,  
maar toch aanwezig is in ons dagelijks leven.

beste broeders en zusters, de viering van vandaag  
nodigt ons uit om verder te kijken

dan de muren van dit kerkgebouw.  
Ieder van ons is ook een levende tempel  
van de Heilige Geest. We zijn gewijd aan God  
bij ons doopsel, gemarkeerd  
met het zegel van Zijn liefde bij het vormsel,  
en voortdurend gevoed door de Eucharistie.  
Net zoals deze kerk aan God werd toegewijd  
om een heilige plaats te zijn,  
zo moeten ook onze levens  
aan Hem worden toegewijd.  
We zijn niet geroepen  
om alleen op deze stoelen te zitten,  
maar om dragers van Zijn aanwezigheid  
in de wereld te zijn.

Bovendien herinnert deze viering ons eraan  
dat de kerk niet alleen het gebouw is,  
maar ook de gemeenschap die erin woont.  
Wij zijn de Kerk, het Lichaam van Christus.  
Samen vormen we een geloofsfamilie,  
verbonden door de liefde van God .

Deze plaats heeft zoveel belangrijke momenten  
meegemaakt: dopen, eerste communies, huwelijken  
enz. Hier komen we om te rouwen  
om onze verliezen en onze zegeningen te vieren.  
Deze kerk is een constante herinnering dat,  
wat er ook in ons leven gebeurt, God altijd bij ons is,  
en dat we hier altijd Zijn liefdevolle  
omhelzing zullen vinden.

Laten we de Heer vandaag vragen  
dat deze kerk blijft dienen als een bron van licht  
en hoop in onze gemeenschap, een plek  
waar mensen vrede, troost  
en de liefdevolle aanwezigheid van God vinden.  
En laten we, als geloofsgemeenschap,  
samen blijven werken aan een rechtvaardigere  
en meer medelevende wereld,  
waarin iedereen de liefde van Christus mag ervaren.  
Moge deze dag ons inspireren  
om te blijven groeien in geloof, hoop en naastenliefde,  
en om trouwe getuigen te zijn van Gods liefde  
in alles wat we doen.

Moge onze Moeder Maria, en alle heiligen,  
in het bijzonder de heilige Agatha ons helpen  
om ware volgelingen van Jezus te worden. Amen.